

## **Regeringen hamrer til forskningens fundament**

Bragt i Børsen, 27. november 2015

*Af Thomas Bjørnholm, prorektor for forskning og innovation*

Med selv de bedste intentioner er det yderst vanskeligt at se fornuften i regeringens forskningspolitik.

Regeringen har stået i spidsen for en finanslovaftale, der indeholder omfattende besparelser på dansk forskning og nu viser sig endnu en ubehagelig overraskelse – et efterskælv, som vil gøre stor skade på en vigtig del af universiteternes fundament: de erhvervsdrivende fonde. Finansloven fjerner nemlig de særlige fradrag, som gør det attraktivt for fondene at uddele midler til forskning og andre almennyttige mål.

Det er mere end ærgerligt. Samspillet mellem de offentlige forskningsmidler og fondenes investeringer er en af vores store konkurrencefordele og en væsentlig årsag til, at der findes dansk forskning og danske universiteter i international topklasse.

Det er svært at matche den magiske dynamik, der findes i Silicon Valley. Og vi får ikke den rigelighed af offentlige basismidler som prestigeuniversiteterne i Schweiz. Men vi har hidtil kunnet være med, fordi de erhvervsdrivende fonde giver os muligheder, som andre ikke har.

Det er ikke håndører, som vi taler om. På Københavns Universitet har vi igennem de sidste fem år modtaget over 5 mia. kr. fra de private fonde, og deres andel af vores samlede budget har været kraftigt stigende. I år har Novo Nordisk Fonden eksempelvis doneret over 400 mio. kr. til forskningscentre på Københavns Universitet indenfor protein- og stamcelleforskning.

Det er med den slags støtte, at vi kan præstere store satsninger på strategisk vigtige forskningsområder i absolut verdensklasse.

### **Uddeler færre midler**

Skatteministeriet anslår, at staten nu tjener 200 mio. kr. på at fjerne de særlige fradrag. Men ifølge fondene selv – og deres troværdighed har jeg ingen anledning til at beklikke – så er ministeriets beregning ikke engang tæt på at være korrekt.

Novo Nordisk Fonden forventer at blive beskattet for mere end 200 mio. i det kommende år. Og at det vil påvirke mængden af midler, som uddeles i de kommende år.

Denne beskatning af fondene er således en voldsom ændring, som samtidig hastes igennem med blot én uges høringsfrist og en høringsliste, der hverken tæller de fonde eller universiteter, som påvirkes af den. Det er ikke i orden.

I en tid, hvor det offentlige forskningsbudget nedprioriteres, kunne man forvente, at regeringen og Finansministeriet tænkte, at universiteterne så blev mere afhængige af fondenes vilje til samfundssind, medspil og medfinansiering.

I stedet ændrer de fondenes beskatningsregler i negativ retning. Det er ikke særlig hjælpsomt – og det er meget langt fra klogt.