

## **Debat: KU tager ansvar**

Bragt i Jyllands-Posten, 16. februar 2016

*Af Ralf Hemmingsen, rektor*

Venstres forskningsordfører Anni Matthiesen (AM) kan ikke forstå, at Københavns Universitet (KU) mister medarbejdere pga. omprioriteringsbidraget til staten, når de andre universiteter ikke bliver ramt så hårdt.

Desværre står KU langt fra alene med besparelserne. Tag bare forsiden af JP Aarhus - selvsamme dag hvor AM undrede sig i JP – som kunne berette om en ny sparerunde på Aarhus Universitet. Eller SDU, der ikke afviser, at et campus må lukke og RUC der har meldt en fyringsrunde ud.

Universiteterne håndterer besparelserne forskelligt. Nogle analyserer fortsat. Nogle trækker på egenkapitalen på kort sigt – det gør KU i øvrigt også, hvilket AM "glemmer". Men vurderingen på KU er, at når man kører i retning af en mur som man ved kommer, ville det være uansvarligt ikke at bremse op.

Sagen er, at KU ikke kun mister 2 procent, som AM tror. Gid det var så vel, men KU skal spare ca. 10 procent på de midler, KU modtager fra staten. Vi mister 2 ekstra procent hvert år i fire år, altså 8 procent i alt om få år. Dertil skærer regeringen 1,4 mia. kr. fra forskningsfondene, hvor KU's dygtige forskere konkurrerer sig til mange penge. Endelig har KU som eneste universitet og uden begrundelse via Finansloven mistet 70 mio. kr. pr. år af sit grundtilskud til husleje. Det svarer alene til over 120 medarbejdere.

De økonomiske realiteter tvinger ansvarlige institutioner til at foretage svære prioriteringer. Derfor nedlægger KU nu 500 stillinger. Alle fakulteter mister ansatte og vil tabe flyvehøjde – uanset at vi har sparet mest på administration og service og skånet forskning og uddannelse bedst muligt. Det ville klæde Venstre, hvis man tog ansvar for de besparelser, man selv har vedtaget på Finansloven – i stedet for at mistænkeliggøre.

Sandheden er, at regeringen nedprioriterer en succes. KU har aldrig ligget højere på de internationale ranglister, aldrig samarbejdet så meget med virksomheder og aldrig uddannet så mange, dygtige kandidater, som i stigende grad ansættes i den private sektor.

En del af besparelsen hedder et "omprioriteringsbidrag", og det er jo hvad politik handler om – at nedprioritere noget og opprioritere andet. Fra

universitetets ståsted virker det dog ikke som en klog prioritering for Danmark som vidensnation. at foretage et brud på den satsning på forskning og uddannelse, som Anders Fogh Rasmussen igangsatte og blå og røde statsministre videreførte, indtil AM's regering pludselig valgte at skære ned. Lad os håbe, det blot er et bump på vejen, og at regeringspartiet hurtigt besinder sig – fremfor at bruge tid på at skyde ansvaret for besparelserne fra sig.