

Tale ved Studenterrådets RUS arrangement, 15. august 2013. Af Rektor Ralf Hemmingsen.

Det talte ord gælder.

Kære alle!

Varmt velkommen på Københavns Universitet! Set her fra talerstolen ligner det jo nærmest udsigten fra Orange Scene! Og det kan jeg som rektor på ingen måde klage over. For en ordens skyld må jeg indrømme, at jeg ikke selv stod foran hovedscenen på Roskilde. Jeg havde heller ikke *back stage pass*. Til gengæld satte jeg min søn af i gå-afstand til festivalpladsen – og jeg kunne derfor fornemme, hvilken stor begivenhed Roskilde er endnu en gang!

Men fra Orange Scene til KU og KUA2: Det er dejligt at se, så mange af Jer har fundet vej hertil: Både til studielivet på KU - og til Studenterrådets RUS-arrangement. En af årets – bogstaveligt talt - store begivenheder på KU.

7727 har i år fået et optagelsesbrev fra KU med tilbud om en uddannelse. Og i modsætning til Roskilde i år – kan vi nærmest melde udsolgt på KU. Flere og flere i en årgang vil gerne studere. Og vi er stolte over at så mange vælger at være hos os. Men *antallet* i sig selv er ikke det vigtigste. Det vigtigste er *indholdet*. Derfor fokuserer vi på det faglige indhold, forbindelse til forskningen, som livslinjen til den nyeste viden og på undervisningskompetencer og læringsformer.

I har truffet et valg om at få en lang videregående uddannelse. I er her fordi I vil have en uddannelse, som I kan få gavn af i livet. Ikke for Universitetets skyld

eller af hensyn til Regeringens 2020 plan – selvom Jeres valg nok skal trække bruttonationalproduktet i den rigtige retning lidt længere fremme.

For at fortsætte Roskildebilledet: Selv om i bestemt rocker, er det endnu for meget at sige, at I er rockstjerner. Men som studerende er I bestemt heller ikke bare tilskuere: Som nye studerende er I i rampelyset. Og ligesom anmelderne har en bestemt mening om det enkelte indslag på Roskilde, har rigtig mange også en mening om Jer:

politikerne, medierne, klumme og blogskribenter, rektor, sikkert også familie, venner og alle mulige andre. Alle taler om "de studerende". Det skal vi i virkeligheden bare være glade for, for det gør de - eller vi - blandt andet fordi uddannelse og forskning er væsentlige komponenter for livskvalitet, vækst og velstand.

Men når det så er sagt: Nu er I jo ikke nogen ensartet masse. I skal læse på mange forskellige studier og I er forskellige mennesker. Lige som på festivalen, er der rigtig meget på hylderne og valg må foretages og chancer tages. Uanset om du har været på festival i år, vil på KU være et sted, hvor mange stilarter og temaer bor under ét tag:

Ligesom Roskilde byder på alt fra Slipknot til Marie Key byder KU på alt fra farmaci og fransk til jordbrugsøkonomi og jura.

Musikken er grundbestanddelen i Roskilde Festivalen, ligesom *videnskaben er* kernen på KU. Men enhver, der har været på Roskilde eller har sat sine børn af uden for hegnet – eller har set dem, når de kommer hjem igen (!) – ved at Roskilde er andet end at lytte til musik. Det handler også om miljøet, om teltlejeren, vennerne og festen. Sådan er det også på KU. Det "udenom" er helt centralt og er en af forudsætningerne for at I føler Jer, som en del af studiet. Det "udenom" vil være med til at drive Jer frem, fastholde motivationen, hvis I sidder og kæmper. Kæmper enten med en svær eksamen eller er i tvivl om I nu overhovedet har valgt rigtigt.

Jeg har set, at Den Sorte Skole spillede på Roskilde. Og jeg kan berolige Jer med, at Den Sorte Skole ikke spiller på KU. I hvert fald ikke som uddannelsesstrategi - bandet er dog velkomment, skal jeg understrege.

Kort sagt: Et godt studiemiljø er en central prioritet på KU – det er et område vi har fokus på og investerer i. Det gælder læsepladser, studentservice, rum og plads til at I kan mødes i læsegruppen eller til et åndeligt frikvarter, inden I kaster Jer videre i det næste.

Husk, at der ikke er noget galt i at have spørgsmål og at være i tvivl. Vejlederen er til for at hjælpe dig – brug ham eller hende under studiet. Og skulle du være faret vild i regler eller synes du, at du er kommet uretfærdigt i klemme har vi også en uafhængig studenterambedør, som alle er velkomne til at skrive eller ringe til. Med andre ord: i et vådt Roskilde-år kan man komme til at sidde fast i mudderet og skal have en eller måske flere til at hjælpe én op igen. Sådan er det også på studier – I har et stort ansvar selv – men der er også hjælp og vejledning at hente, hvis man er ved at køre fast. Her står bl.a. studievejleder og dine medstuderende klar med en håndsækning.

Bøgerne, undervisningen og laboratoriet fylder rigtig meget – men husk også at komme ud af læsesalen og lejligheden: Engager Jer i det sociale: Brug læsegruppen, meld Jer til idræt, drik kaffe sammen efter undervisningen, kom i fredagsbaren og deltag i den store fælles KU-fest arrangeret af Studenterrådet, der afholdes til maj – for første gang i øvrigt. Husk også ikke *kun* at hive Jer selv med i det sociale liv på KU. Invitér også den lidt generte sidekammerat.

Endeligt: Jeg vil også opfordre Jer til at tænke ud over rammen: Tag et fag på nabostudiet, hvis du synes der mangler en brik i din uddannelse. Tag på studieophold på et af KU's samarbejdsuniversiteter i udlandet og dygtiggør jer også gerne i et eller flere fremmedsprog – også, hvis I læser andet end netop sprog. Tænk også ud over rammen i det daglige: Vær kritiske, tænk selvstændigt og vær parat til at argumentere.

Dem af Jer, der har været på Roskildefestival eller ude at rejse ved, at tiden går hurtigst, når man har det sjovt. Jeres tid på KU begynder nu og det er alt for tidligt at tænke på kandidatfesten: Men jeg tror I vil opleve at tiden flyver og at I hver især vil udvikle Jer meget undervejs. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at det bliver en god tur, som I både kan tænke tilbage på med glæde, og som I kan bruge på arbejdsmarkedet.

Tak til Studenterrådet for arbejdet med dette store arrangement – jeg ønsker Jer alle en god og udbytterig aften – og på gensyn til immatrikulation **på Frue Plads d. 30. august.**