

## **Tale ved immatrikulationen, 31. august 2012. Af Rektor Ralf Hemmingsen**

### Det talte ord gælder

Kære nye studerende! Rigtig hjertelig velkommen til Københavns Universitet! Hvis jeg nu siger: Pladderaber! Landkrabber! eller Svumpukler! Så synes I måske, at jeg virker en kende uhøflig. Eller måske vil I genkende den egentlige ophavsmand til alle disse fornærmelser. Det er selvfølgelig Kaptajn Haddock. Sømanden som er journalisten Tintins tro – og ofte ret berusede – væbner, når de sammen rejser verden rundt og kommer ud for de mest utrolige eventyr. Og altid er eventyrene krydret med Haddocks alternative eders og forbandelser.

Men vidste I, at inspirationen til Tintin, så vidt vi ved, var en dansk, rødhåret dreng ved navn Palle Huld? Tintins, Haddocks og Palle Hulds historie har en hel del med jer og denne dag at gøre. Den handler om det, I står overfor i dag ved begyndelsen på jeres nye liv som KU'ere. Det er en historie om at turde gribe chancen og møde det ukendte, om at bruge sit talent, og om at have internationalt udsyn.

Lad mig forklare: Som 15-årig var Palle Huld i lære på et bilværksted. På bedste X-factor-vis deltog han i 1928 i en konkurrence, som dagbladet Politiken havde udskrevet. Ideen var at overgå det fiktive kunststykke fra "Jorden rundt på 80 dage" - Jules Vernes klassiker for den tids raske drenge og piger. I bogen vædder rigmanden Phileas Fogg om, at han kan nå jorden rundt på 80 dage. Ikke nogen helt let opgave, når man tænker på, at historien foregår i 1800-tallet.

I Politikens version skulle vinderen på bare 44 dage rejse jorden rundt kun med brug af bus, tog og sejlskip. Palle greb chancen og vandt konkurrencen. Blandt andet fordi han var nysgerrig og dygtig til fremmedsprog. Undervejs på sin rejse skrev han artikler om sine oplevelser i alverdens lande fra Sovjet til Sydamerika. Tilsammen gav de en hidtil uset scanning af en verden, som var på vej ud i den globalisering, som I nu lever med som den største selvfølge. Og som en bonus gav artiklerne altså også belgieren Hergé ideen til historien om Tintin. Palle Huld er stadig højaktuel i dag, hvor han ville være fyldt 100 år.

Som Palle har I konkurreret med et temmelig stort antal mennesker for at blive blandt de 7358 nye KU-studerende, vi siger velkommen til i dag. Og som Palle er I udvalgte, fordi I kan noget. Og fordi vi tror, I har det gå-på-mod og frem for alt den nysgerrighed, som universitetet kræver. Her på KU kan vi ikke tilbyde Politiken-forhold med jordomrejser med alt betalt. Men vi tilbyder jer nøglen til en skatkiste af viden og oplevelser. Både udenfor og inden for Danmarks grænser. Til gengæld er det jeres eget ansvar at sætte nøglen i og åbne kisten. Vi hjælper jer på vej med vejledning, gode rammer og

adgang til viden som tegner den internationale front. For Københavns Universitet er faktisk godt med blandt de bedste i verden. På Shanghai Ranking er KU i verdens top 50 og Europas top 10 blandt tusinder af universiteter. Vi arbejder også hele tiden med at blive bedre. Vi har for eksempel – i samråd med en stor del af KU's studerende – besluttet, at der i de kommende år skal sættes ekstra meget kraft ind på at forbedre kvaliteten af alle uddannelser her på universitetet. Nogle af jer vil få flere undervisningstimer end de studerende, der kom før jer. Nogle af jer vil opleve nye undervisningsformer, flere praktikophold eller at komme ud og lave konkrete opgaver for virksomheder. Alt sammen for at skabe mere kvalitet i jeres uddannelser. Og for at skabe en bedre sammenhæng mellem det I oplever i undervisningen og verden omkring os.

På KU skal I nemlig ikke nøjes med at læse om verden. Som Palle Huld, skal I selv opleve den. På jeres rejse med KU vil I få redskaber, som gør jer i stand til at stille de rigtige spørgsmål og ikke lade jer spise af med færdigproducerede svar eller halve sandheder. Som den nysgerrige og vedholdende Palle, lærer I at bore jer ind til kernen af et problem og holde fast indtil I forstår det. I vil få muligheden for at danne et unikt netværk og møde det ukendte. Gennem forskning og gennem undervisning. Men også gennem mennesker. En del af det, vil I selv opdyrke undervejs. En del af det giver vi jer gennem KU's mange etablerede foreninger og netværk.

Meld jer for eksempel ind i KUBULUS. Det er vores alumneforening, som lige nu står i gården parate til at servere forfriskninger og tilmeldingsblanketter. Eller bliv aktive i de studenterpolitiske foreninger, sportsklubben eller i et af vores internationale netværk. Dem der blandt andet sørger for, at vi har alle disse herligheder på hylderne, er dekanerne foran mig. De er iklædt højeste mode inden for universitetsledelse. Kapperne er en gammel tradition, som markerer de faglige hovedområders identitet.

Her kommer en anden tradition: De studerende hujer og klapper, når jeg om lidt præsenterer dekanerne. Det er også tilladt at huje for andre dekaner end ens egen!

Fra jeres venstre side er det:  
Prorektor, Thomas Bjørnholm  
Dekan for Det Teologiske Fakultet, Steffen Kjeldgaard-Pedersen  
Dekan for Det Juridiske Fakultet, Henrik Dam  
Dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Troels Østergaard  
Dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ulla Wewer  
Dekan for Det Humanistiske Fakultet, Ulf Hedetoft  
Dekan for det Natur- og biovidenskabelige Fakultet, John Renner  
Og yderst til højre, universitetsdirektør Jørgen Honoré.

Kære nye studerende!

Dekanerne foran jer repræsenterer den nye verden, I nu står overfor at skulle udforske og blive en del af. Den verden Palle Huld beskrev, var en verden, som på mange måder ligger meget langt fra jeres. Palles tøj lignede faktisk det, Tintin går med. Det var en bedrift at komme jorden rundt på 44 dage. Og Palle sendte sine artikler hjem med posten. De fleste af jer har sikkert nærmest været jorden rundt flere gange allerede. Om ikke andet så i hvert fald via nettet og Facebook. Palles verden var også en verden, der stod over for en ekstremt alvorlig økonomisk krise med krakket på Wall Street og en gigantisk arbejdsløshed. I dag, midt i en finanskriser, er der en parallel at spore. Men hvad venter mon jer, når I om 5-6 år står med kandidatbeviset i hånden?

Otte topøkonomer fra blandt andet Verdensbanken gav for nylig deres bud. De siger blandt andet:

- At Kina i 2020 vil have overtaget USA's position som verdens største økonomi
- At handel med lande som Kina og Indien vil få større betydning for Europa – for Kina og Indien selv kommer handel med Europa til at betyde mindre, for de hellere vil handle med andre asiatiske lande
- Konkurrencen om videnjobs bliver større
- Mens vores forspring i uddannelsesniveau bliver mindre.

Kort sagt vil den vestlige verden ikke længere være verdens navle. I hvert fald ikke når det handler om den rene økonomiske magt. Det er der selvfølgelig en række udfordringer i. Det giver også nye muligheder. Men hvis I skal udnytte dem, kræver det, at I gør som Palle Huld! I er lige kommet ind ad dørene på KU. Men for mange af jer, vil det allerede nu give mening at tænke på, hvordan I kan gribe chancen for at få en international profil. Benyt jer af de muligheder, som KU giver for at komme ud i verden. Eller for at møde verden herhjemme. For at lære sprog. For at lære andre kulturer at kende. For mange af jer, vil det nemlig blive den allervigtigste nøgle til jeres egen fremtid. En del af jer vil formentlig komme til at arbejde i udlandet i en kortere eller længere periode. Det kan også være, at I "bare" kommer til at arbejde i en international virksomhed i Danmark.

Uanset hvad, så brug for eksempel en af de samarbejdsaftaler. Vi har med universiteter i omkring 50 lande. Tag fag med internationalt indhold. Gå efter et praktikophold eller gå på sommerskole i et andet land. Mulighederne er der og vi arbejder med at gøre det endnu lettere at komme ud – og hjem igen. Så gør som Palle. Tænk internationalt!

Lige om lidt kan I begynde med at sige hej til de internationale studerende, som også bliver modtaget her i dag og som også er inviteret ud i Lindegården til lidt mad og drikke. Og vær ikke alt for bekymrede. Lige nu er der stort fokus på, at det er svært at få job. Der tales meget om, at universitetet skal sørge for, at I bliver "arbejdsmarkedsparate", som det hedder. Og der tales om, at vi måske uddanner for mange.

Men vi tror på, at jobmarkedet om 5-6 år vil se anderledes ud end i dag. Vi tror, der bliver brug for jer! Det betyder dog ikke, at I skal haste ureflekterede igennem studierne. Politiken ville have Palle hurtigt igennem rejsen. Og mange politikere ser gerne at I også får fart på. På KU vil vi gerne skabe plads og tid til fordybelse. Der skal også være plads til viden for videns egen skyld. Uanset om I finder den inden for landets grænser eller ude i den store verden. Det er en anden en af de ting vi kan lære af Palle Hulds historie. For godt nok indsamlede han sin viden om verden hurtigere end "Jorden rundt på 80 dage". Men han gjorde det ikke hurtigere, end at han kunne nå at lave sine grundige notater om de forunderlige skikke og traditioner hos japanere, russere eller indianere. Hvad han ville han skrevet om den tradition, jeg nu vil præsentere jer for, ved jeg ikke. Men her på stedet værdsætter vi den: På vej ud giver I mig et symbolsk håndtryk. Det er et håndslag på, at I vil overholde universitetets love fra 1479. De handlede blandt andet om, at studerende ikke måtte være berusede, vandre om natten, hore, stjæle eller besøge beværtninger!

Eller som Kaptajn Haddock muligvis ville have formuleret det, selvom han helt sikkert ikke selv

ville overholde det - så giver I mig håndslag på, at I hverken vil opføre jer som  
bøhtosser,  
skvatdragoner eller lomme-Moussulini'er.

Velkommen på KU!