

Velkomst ved Super Tuesday-arrangement, 6. marts. Prorektor Thomas Bjørnholm

Kære alle

Velkommen til en dansk opvarmning til amerikanernes Super Tuesday.

Da jeg gik i 4. klasse, boede min familie i USA – nærmere bestemt Berkeley, hvor mine forældre arbejdede. Her oplevede jeg amerikansk indenrigspolitik på tæt hold, da jeg som skoleelev var en del af Berkeleys "bussing" strategi. For at opnå en mangfoldig elevsammensætning på området skoler, blev hvide børn fra såkaldte "ressourcestærke" hjem indskrevet på "sorte skoler" i de mere socialt udsatte kvarterer.

"Bussing" betød helt konkret, at vi blev samlet sammen og kørt i bus til de udvalgte skoler. Det var en lidt speciel oplevelse, som umiddelbart virkede ret anderledes end den skolegang, jeg ville have haft i Danmark. Det vidner naturligvis om, at USA er et mere heterogent land end Danmark. Men nok også om en anderledes måde at føre politik på.

Nu er det jo en del år siden. Og både Danmark og USA har ændret sig. Men vi kan nok stadig sige, at amerikansk politik er noget anderledes end dansk politik. I USA handler valg i ekstrem grad om få enkeltpersoner. I USA har den politiske kurs stor global betydning og bevågenhed – og vi kan nok også konkludere, at amerikansk politik har større global underholdningsværdi. Og i USA er valgsystemet meget anderledes end det danske. Hvad går fx Super Tuesday ud på? Vi har jo ikke en super-tirsdag i Danmark.

Det kan måske sammenlignes lidt med forskellen på amerikansk og dansk fodbold. De fleste danskere – også dem, som ikke har årskort til Parken – kan se en landskamp og følge med.

Mens de fleste danskere – også dem, som har årskort til Parken – vil have svært ved at følge med i en omgang *American football*, hvis de ikke har fået forklaret reglerne forinden.

Touch downs og field goals er for os lige så fremmede termer som caucus, filibuster eller split-ticket-voting.

For nylig blev jeg selv opmærksom på, at der holdes både open og closed primaries. Til de lukkede kan kun de vælgere, der tilhører et parti, stemme til det samme partis primærvalg. Men til de åbne primærvalg kan alle uanset partifarve stemme om, hvem fx republikanerne skal opstille. Og det kan bruges strategisk.

Som i Mitt Romneys hjemstat Michigan, hvor demokraterne opfordrede egne vælgere til at stemme på republikaneren Rick Santorum alene for at sabotere republikanerne ved at trække afgørelsen ud og svække Romney. Mitt Romney

løb nu med sejren alligevel, selvom den var spinkel. Og næste skridt var at finde ud af, hvor mange delegerede den sejr skulle udløse – for her bruges nemlig ikke samme system i alle stater.

Ja, der er nok at holde styr på.

Derfor er det godt, at vi om lidt får både et crash course i primærvalg og amerikansk politik og insideranalyser fra USA-eksperter.

I 2008 markerede vi også Super Tuesday med et festligt møde, der åbnede en serie med hele 6 arrangementer om det amerikanske præsidentvalg.

I år holder vi os til beskedne 2 arrangementer, så jeg håber at se jer igen til efteråret, når USA's næste præsident skal vælges.

Nu vil jeg give ordet til redaktør på Politiken, Lars Trier Mogensen, som vil guide os igennem taler og debat.

Lars, ordet er dit.